

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΦΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙΑ

Παιδική θεατρική παράσταση της Σάσας Καραγιαννίδου – Πέννα

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Με μουσική υπόκρουση εμφανίζεται η μαμά κατσικά.

Πω, πω, δουλειές που έχω!

Δουλειές ένα σωρό.

Έρχονται Χριστούγεννα,

πρέπει να ετοιμαστώ.

Να φτιάξω κουραμπιέδες,

που αρέσουν στα μικρά,

μα και μελομακάρονα

και δίπλες και γλυκά.

Πρέπει να βγω για ψώνια,

να πάω στην αγορά,

τα υλικά να πάρω,

για όλα τα γλυκά.

Με τη μουσική από τα τρίγωνα κάλαντα μπαίνουν τα κατσικάκια, περικυκλώνουν τη μαμά, πιάνονται, χορεύουν.

Κατσικάκια:

Μαμά, μανούλα, τι χαρά!

Έρχονται οι γιορτές.

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά,

θα πούμε τα κάλαντα, θα φάμε γλυκά.

Κατσικά:

Σιγά μικρά μου, ήρεμα.

Χαιρόσαστε πολύ.

Το ξέρω, τα Χριστούγεννα

είναι τρανή γιορτή.

Κατσικάκια:

Θα γεννηθεί ο Χριστούλης,
θα φέρει τη χαρά,
αγάπη, καλοσύνη,
σε όλα τα σπιτικά.
Θάρθει και στο δικό μας.
Έτσι καλή μαμά;

Κατσίκια:

Και βέβαια παιδιά μου.
Μα τώρα έχω δουλειά.
Πρέπει να πάω στην αγορά,
να κάνω όλα τα ψώνια,
για να σας φτιάξω πολλά γλυκά,
μα και ωραία φαγητά.

Κατσικάκια:

Μιαμ μιαμ

Κατσίκια:

Εσείς παιδιά μου προσοχή.
Κλειδώστε και ησυχία.
Μέχρι να ρθώ προσεκτικά,
γιατί ο λύκος παραφυλά.

Κατσικάκια:

Παραφυλά! Πω, πω!
Μανούλα, μείνε ήσυχη.
Δεν είμαστε μωρά.
Εδώ θα κάτσουμε όμορφα,
θα παίξουμε καλά.

Θα φτιάξουμε στολίδια,
για το δέντρο μας πολλά,
θα πούμε τραγουδάκια,
θα χορέψουμε τρελά.

Κατσίκα:

Ε, όχι και τρελά,
Ήσυχα είπαμε,
γιατί ο λύκος παραφυλά.

Η μαμά κατσίκα φεύγει, τα μικρά μένουν μόνα και κουβεντιάζουν:

- Τι λέτε; Παίζουμε κρυφτό;
 - Μα μέσα στο σπίτι; Είναι σωστό;
 - Δεν πάμε έξω; Κοίτα καιρό! Ο ήλιος είναι στον ουρανό.
 - Έξω; Τι είπε καλέ η μαμά; Έξω ο λύκος παραφυλά.
 - Να παίζουμε κυνηγητό;
 - Τι λες παιδί μου ; Άχυρα έχεις εδώ; { και του δείχνει το μυαλό }
 - Ε, ησυχάστε και ελάτε εδώ. Θα μάθουμε τα κάλαντα για το μικρό Χριστό.
{ και σε αυτό το σημείο, αρχίζουν με τα τριγωνάκια τους, που τα παίρνουν μέσα από
ένα καλαθάκι που έχουμε εκεί κοντά, να λένε τα κάλαντα. }
- Τελειώνοντας αποχωρούν.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Με μουσική υπόκρουση, κάποιο επιβλητικό κλασικό κομμάτι, εμφανίζεται ο λύκος με το λυκάκι του. Ο λύκος περπατάει και λέει:

Λύκος:

Πόσο βαριέμαι σήμερα,
είμαι και νηστικός.
Δεν έφαγα όλη μέρα
και πεινάω ο φτωχός.

Λυκάκι:

Μπαμπά, μπαμπάκα,
σου έχω νέο φοβερό.

Λύκος:

Τι είναι παιδί μου;
Μίλα μου, είναι κάτι καλό;

Λυκάκι:

Καλό, καλό, πολύ καλό.

Έφυγε η κατσικά και πάει στο χωριό.
Τα κατσικάκια έμειναν στο σπίτι μοναχά,
είναι ευκαιρία λέω,
ας τρέξουμε μπαμπά.

Λύκος:

Στάσου, στάσου, μην βιάζεσαι.
Και πως θα πάω έτσι;
Τα κατσικάκια δεν είναι χαζά,
θα με γνωρίσουν απ' τη μιλιά.

Λυκάκι:

Και από το χρώμα μην το ξεχνάς,
Άσπρη είναι η μανούλα τους.

Λύκος:

Δίκαιο έχεις, τι κάνουμε;

Λυκάκι:

Σώπα και είμαστε τυχεροί μπαμπά. Κρύψου περνάει ο **μυλωνάς**.
Τα λυκάκια αποσύρονται δεξιά και αριστερά και κρύβονται στο σκηνικό.
Εμφανίζεται ο **μυλωνάς**, με τη **γυναίκα** του και τα παιδιά τους. Ο μυλωνάς κρατάει
ένα σακούλι με αλεύρι.

Όλοι μαζί τραγουδούν:

Τρίγωνα κάλαντα
στο δάσος μια φορά,
έρχεται ο μυλωνάς,
αλεύρι κουβαλά.

Πιάνονται και χορεύουν στο ρυθμό από τα τρίγωνα κάλαντα.

Εμφανίζεται ο λύκος με το λυκάκι.

Λύκος:

Επ, τι γίνεται εδώ;

Μυλωνάς:

Τι γίνεται; Στήσαμε χορό.
Έρχονται Χριστούγεννα,
φτάνουνε οι γιορτές,
αλεύρι θα πουλήσουμε,
στις νοικοκυρές.

Μυλωνού:

Να φτιάξουνε πιτούλες,
να φτιάξουνε γλυκά,
σε γιορτινό τραπέζι
να καθήσουνε ξανά.

Λύκος αγριεμένος:

Μη μιλάς για φαγητά και έχω μια πείνα!
Δώσμου το αλεύρι σου με το καλό,
μην αγριέψω και τότε α, θα ναι αργά,
για τα παιδιά σου όλα αυτά.

Παιδιά:

Σιγά καλέ, μας τρόμαξες,
Μη γίνεσαι κακός.

Λύκος:

Είμαι κακός.

Παιδιά:

Να γίνεις καλός,
να βάλεις αγάπη στην καρδιά,
για να σου πάνε όλα καλά.

Μυλωνάς:

Έλα πάρε και έχουμε
βλέπεις καλή καρδιά.
Έρχονται Χριστούγεννα,
θέλουν αγάπη και ανθρωπιά.

Και ο μυλωνάς αποχωρεί με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους τραγουδώντας:

Τρίγωνα κάλαντα
στο δάσος μια φορά,
έρχονται Χριστούγεννα,
με γέλια και χαρά.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΛΥΚΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Λύκος:

Ας βάλω τώρα αλεύρι,
άσπρος να γενώ,

τα κατσικάκια πρέπει
να ξεγελάσω εγώ.

Λυκάκι:

Μπαμπά...

Λύκος:

Τι είναι πάλι; Λέγε.

Λυκάκι:

Η φωνή καλέ μπαμπά.

Με τέτοια βαριά φωνάρα,
θα τρομάζουν τα μικρά.

Ξέρεις η κασίκα,
έχει γλυκιά φωνή

{και αλλάζοντας τη φωνή σε ψιλή λέει: }

Τι κάνετε; Πως είστε;

Έτσι μιλάει η κασίκα η καλή.

Λύκος:

Και τι να κάνω για τη φωνή;

Εσύ που χεις ιδέες.

Ιδέα δεν έχεις καμιά καλή,
για να γλυκάνει η φωνή;

Λυκάκι:

Γιούπι, το βρήκα. Μέλι, μέλι να φας πολύ,
να σου γλυκάνει τη φωνή.

Κοίτα, είμαστε και τυχεροί.

Να ο μελισσοκόμος περνάει από κει.

Λύκος:

Που, που είναι;

Λυκάκι:

Σ,σ,σ, κρύψου έλα, τώρα θα δει. {Και κρύβονται}

Εμφανίζονται ο Μελισσοκόμος με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους, τραγουδώντας:

Τρίγωνα κάλαντα,

στο δάσος μια φορά,

στην αγορά πηγαίνουμε

το μέλι μας ξανά.
Τρίγωνα, κάλαντα,
στο δάσος μια φορά,
το μέλι θα πουλήσουμε,
θα πάρουμε γλυκά.

Και λένε όλοι μαζί:

Ήρθαν Χριστούγεννα ξανά,
Πω, πω, Θεέ μου τι χαρά!
Παιχνίδια, δώρα, καλό φαί,
μελομακάρονα με μέλι πολύ.
Εμφανίζεται ο λύκος με το παιδί του, αγριεμένος.

Λύκος:

Επ, που πάτε;

Μελισσοκόμος:

Σιγά καλέ μας τρόμαξες. Τι θέλεις; Τι ζητάς;

Λύκος:

Λίγο μελάκι θα ήθελα, δώσμου με το καλό,
μην αγριέψω και τότε αργά,
Θάνε πολύ, για αυτά τα παιδιά. { και δείχνει τα παιδιά του μυλωνά. }

Γυναίκα του Μελισσοκόμου:

Όχι, όχι τα παιδιά μου,
Λύκε, γίνε καλός,
αγάπη βάλε στην καρδιά,
Χριστούγεννα έρχονται,
Χρόνια Πολλά.
Και να πάρε το μέλι,
το μέλι που ζητάς,
και κάντο ότι θέλεις,
μα άσε μας εμάς.

Λύκος:

Φύγετε, εμπρός χαθείτε.
Και φεύγοντας λένε όλοι μαζί:

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΛΥΚΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Λύκος:

Και τώρα τι;

Λυκάκι:

Τι, τι, φάε το μέλι,

βάλε αλεύρι,

και άντε πάμε, πριν είναι αργά,

τα κατσικάκια να φάμε, καλέ μπαμπά.

Φεύγουν με μουσική υπόκρουση, ενώ εμφανίζονται τα κατσικάκια.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Τα κατσικάκια εμφανίζονται με την Άγια Νύχτα και χορεύουν. Μόλις τελειώσει το χορευτικό λένε:

Κατσικάκια:

Αχ, τι ωραία που είναι ,

τα Χριστούγεννα παιδιά!

Και πόση αγάπη νιώθω,

στην μικρούλα μου καρδιά!

Την φέρνει ο Χριστούλης,

αυτό μην το ξεχνάς.

Και για να μείνει στην καρδιά,

τη συνταγή μας άκου

και σημείωνε καλά.

Όχι κλωτσιές, όχι μπουνιές,

όχι τσιμπήματα, βρισιές.

Μόνο φιλάκια και αγκαλιές,

χαμόγελα γέλια και χαρές.

Για νάνε πάντα όλα καλά,

φωλιά ας γίνει η κάθε καρδιά,

να γεννηθεί ο μικρός Χριστός,

να φέρει αγάπη, ειρήνη, φως.

Τα κατσικάκια πιάνονται από τους ώμους και τραγουδάνε, το **Πιο να ναι αυτό το μικρό παιδί.**

Στο μεταξύ ερχόμενοι ο λύκος με το λυκάκι, ακούνε τα λόγια, το τραγούδι και κοντοστέκονται.

Μόλις τα κατσικάκια τελειώσουν το τραγούδι, λέει ο λύκος.

Λύκος:

Παιδί μου στάσου. Νιώθω παράξενα. Δεν είμαι καλά.

Λυκάκι:

Πες μου τι έχεις καλέ μπαμπά;

Λύκος:

Η καρδιά μου πηδάει σαν τρελή.

Λυκάκι:

Γιατρός για νάρθει θα αργήσει πολύ.

Λύκος:

Αχ, η καρδιά μου, δεν πάει καλά,
νιώθω απέραντη χαρά.

Τα κατσικάκια τα μικρά,

να τα φιλήσω θέλω ξαφνικά.

Κατσικάκια ,

ανοίξτε μου καλά μου κατσικάκια.

Είμαι ο λύκος μα είμαι καλός,

έπαψα ναμαι πια κακός.

Τα κατσικάκια τραβιούνται πίσω, ενώ εμφανίζεται και η μαμά κατσικά, κρατώντας το καλάθι της με τα ψώνια και μία ομπρέλα που την τείνει απειλητικά στον λύκο.

Κατσικά:

Ε, τι γυρεύεις εσύ εδώ;

Γρήγορα δρόμο, εγώ σου μιλώ.

Λύκος:

Στάσου καλέ και μην χτυπάς.

Ερχόμουν με όχι καλό σκοπό.

Μα τώρα αλήθεια λέω,
δεν θέλω να κάνω κανένα κακό.

Να σας φιλήσω θέλω
και θα φύγω από δω.

Η κατσικά τον κοιτάζει απορημένη, ενώ **τα κατσιακάκια λένε:**

Μαμά μαμά,
σίγουρα γίνανε μαγικά.
Τα έκανε ο Χριστούλης,
αλήθεια λέμε καλέ μαμά.

Τα έκανε ο Χριστούλης,
που θέλει οι κακοί,
όλοι καλοί να γίνουν
να αλλάξουνε ζωή.

Ας δώσουμε μια ευκαιρία,
στο λύκο καλέ μαμά.
Έρχονται Χριστούγεννα,
αγάπη στην καρδιά.

Κατσικά:

Έχετε δίκαιο παιδιά,
Ελάτε λύκε να γιορτάσουμε μαζί,
αυτή την τόσο όμορφη,
του χρόνου μας γιορτή.

Θα φάμε, θα πιούμε,
τα κάλαντα θα πούμε,
και κοιτάζτε, αχ τι καλά,
το χιόνι πέφτει από ψηλά.

Και με μουσική υπόκρουση, εμφανίζονται τα κοριτσάκια ντυμένα **χιονοφιλάδες**,
χορεύουν και τελειώνοντας το χορευτικό λένε:

Χριστούγεννα, τρανή γιορτή,
σε λίγο ξημερώνει.
Ας γίνουμε φίλοι οι εχθροί,
ας έρθει η ειρήνη πάνω στη γη.

Χριστούγεννα ,τρανή γιορτή
σε λίγο ξημερώνει.
Ας έχουμε όλοι καλό φαί
με φίλους ας πιούμε γλυκό κρασί.

Χριστούγεννα, τρανή γιορτή
σε λίγο ξημερώνει.
Κανένα παιδάκι πάνω στη γη,
μην κλάψει, μη ματώσει.

Ας έχουν όλοι σπίτι, φαί,
αγάπη, φίλους και στοργή.
Ας διώξουν το μίσος μακριά,
ναρθει ο Χριστός σε κάθε καρδιά.

ΤΕΛΟΣ